



## Letterfeest 1<sup>ste</sup> leerjaar



Joepie! Binnenkort vieren we feest in de klas. Jouw zoon/dochter uit het eerste leerjaar leerde alle letters. Daar zijn we als juf en meester heel trots op en jullie wellicht ook. Dat willen we graag met jullie vieren. Ben je er ook bij?

Wie? 	mama's en papa's
Waar? 	Sint-jozefschool in de turnzaal
Wanneer? 	<b>donderdag 22 februari</b> <b>15:10 – 16:00</b>

Ik, **mama** en/ of **papa** van ..... uit klas L1 A/B

kan **aanwezig zijn / niet aanwezig** zijn op donderdag 22 februari.

Feestelijke groeten

Juf Marie, juf Ine en juf Jelbrich |